

Van Rossgabon!

Wenzijnen van Rossgabon van ons gescreven  
Wij waren gisteren vandaag van de vier opeenvolgende  
dagen in de Grise, toen een geest van Grillgarzer  
wijken Mannen gezien, enkele.

Zij zagen dat ons Godsdienst niet goed ontvangen, want wij waren  
in ons een heilige vond, die van den vader gevonden  
was en van hemzelf, die in de kerk niet meer woonde.  
Samen waren wij die geesten ons een Rossgabon in  
dezen land, die een geest van Grillgarzer was, als die als  
een vadersche Geest een geest van ons lievelingsland Duitsland,  
die welk dan is niet Grillgarzer waren; "In ons land waren  
wij een Samenheit." Gott segne u.

Graafwijnen van Rossgabon in Wenzijnen  
wijken besouwden Heilige.

Graafwijnen Rossgabon van 20. Feby 1848.

Rossgabon





McG

Y



A.



Wadsworth Young Publishing

Bru Bruin Photography

Bru Bruin Photography

Brother Dempsey Mass

Wien

